



[1]

Αν το ονειρευτείς, τότε μπορείς να το ζήσεις

Έτσι και έγινε! Ονειρευόμασταν ένα χωριό ενωμένο, ένα χωριό παραδομένο στην τέχνη και στην μουσική, ένα χωριό μοντέρνο, παράλληλα όμως κι ένα χωριό βασισμένο στην παράδοση. Γεμάτο αξίες, γεμάτο με ανθρώπους που το πονούν και το αγαπούν, αλλά και συνάμα νέους ανθρώπους που θέλουν να το γνωρίσουν. Σας περιμέναμε λοιπόν, στο δικό μας χωριό, στην όμορφη και γραφική Δίβρη. Στον χώρο που ξεκίνησαν όλα. Στον χώρο που πιστέψαμε ότι το όνειρό μας μπορεί να γίνει πραγματικότητα. Στα Πλατάνια του χωριού μας έγινε κάτι μοναδικό, ξεχωριστό, ανατρεπτικό, που καθόλου δεν θυμίζει τα προηγούμενα καλλιτεχνικά δρώμενα. Συνδυάσαμε την παράδοση, με τη νέα αντίληψη. Μέσα από την γνώση και τις νουθεσίες «των μεγάλων», εμείς οι νέοι πήραμε το ρίσκο. Ένα ρίσκο που πέτυχε, ένα ρίσκο για το οποίο είμαστε όλοι υπερήφανοι.

Διοργανώσαμε ένα καλλιτεχνικό, μουσικό φεστιβάλ που έκανε γνωστό το χωριό μας. Κι όσοι αναρωτιέστε για την ομάδα που κρύβεται πίσω από αυτό το άπιαστο για αρκετούς όνειρο, δεν είναι μια τυπική ομάδα με αριθμούς και ονόματα. Είναι μια ομάδα με έντονα συναισθήματα που έχει ψυχή, μια ψυχή που καίει, λαχταρά τη ζωή, λαχταρά το ίδιο το Χωριό. Ωστόσο, αν κάνεις υπομονή μέχρι του χρόνου και έρθεις στο 2ο Divris Fest - το οποίο ήδη ετοιμάζεται - θα έχεις σίγουρα την ευκαιρία να μας γνωρίσεις. Επιτρέψτε μου τώρα, να σας παρουσιάσω με λίγα λόγια τι έγινε εκείνη την ημέρα του Αυγούστου, με λόγια λιτά, γιατί δεν μπορείς να στριμώξεις σε γραμμές με λέξεις τόσα πολλά συναισθήματα. Στις 27 Αυγούστου λοιπόν, αποχαιρέτησαμε το καλοκαίρι με ένα μοναδικό, ανατρεπτικό και άκρως καλλιτεχνικό τρόπο.

Με ένα ξεχωριστό μουσικό Φεστιβάλ, το οποίο πλαισίωσαν νέοι καλλιτέχνες, γεμάτοι ζωντάνια και φρεσκάδα. Παρέα μας ήταν οι PINDOSATLETICO, οι BAILEMOS BAND και οι ΑΡΑΜΠΕΣΚ. Τρία συγκροτήματα, με εντελώς διαφορετική φιλοσοφία και καλλιτεχνική φλέβα,

τα οποία όμως δέσανε και ως ομάδα μας προσέφεραν ένα πρωτόγνωρο θέαμα. Άλλωστε η διαφορετικότητα είναι που συνθέτει την αρμονία! Και αν αναρωτιέσαι πως μπόρεσαν να τραγουδήσουν όλο το βράδυ, δεν ήταν μόνοι! Στο OPEN STAGE του Divris Fest έλαβαν μέρος οι GLNK union, οι ALCHEMISTS Band και οι THE STRANGE STREET Band.

Το OPEN STAGE, είναι μια σκηνή εθελοντών, η «φωνή» που δίνει βήμα σε νεοσύστατα και μη συγκροτήματα, τα οποία πίστεψαν σε εμάς, πίστεψαν στην ιδέα μας και συμμετείχαν στο όνειρο.

Ο VAGGOYRAS Standup, ήταν η χιουμοριστή πινελιά μας, κωμικά διαδραστικά διαλείμματα για μικρούς και μεγάλους, χαρίζοντας γέλια και χαμόγελα στους μικρούς μας φίλους.

Τι απογείωσε όμως ακόμη περισσότερο την βραδιά μας; Τα εναέρια ακροβατικά από τους AERIAL SILK Performance, προσέφεραν μαγικές εικόνες στους θεατές, οι οποίοι κυριολεκτικά είχαν μείνει με κομμένη την ανάσα. Κρεμασμένα πανιά από τα πλατανόδεντρα, υπέροχες αιθέριες παρουσίες, λικνίζονταν στον ρυθμό της δικής τους μελωδίας.

Κι επειδή έμεινες μαζί μου μέχρι το τέλος, θα μοιραστώ μαζί σου δύο μυστικά! Το πρώτο μας μυστικό «χαρτί» που αποτέλεσε τον συνδετικό κρίκο, όλων των καλλιτεχνών μας, ήταν ο DJ SET by ADETOS, ο οποίος είχε τον ρόλο του «coach» στο πάρτι μας. Έχεις αγωνία;

Το δεύτερο είναι ο κρυφός καλλιτέχνης μας. Ο καλλιτέχνης που έκανε το αγριοκάτσικο του χωριού μας, σήμα μας! Ο Νίκος Καταραχιάς, αποτελεί την καλλιτεχνική φλέβα της ομάδας μας και είναι ένας από εμάς! Κι αν δεν σας έχω πείσει ακόμα; Είχαμε και άλλες εκπλήξεις για όλους εσάς!

Πολλοί δεν θα γνωρίζατε το χωριό μας, όπως τώρα. Σίγουρα δεν θα μπαίνατε στην διαδικασία να οδηγήσετε ως εκεί. Τι κάναμε εμείς γι' αυτό; Σας παραχωρήσαμε δωρεάν μετακίνηση! Με ειδικά διαμορφωμένο λεωφορείο για εσάς, προσαρμοσμένο στις δικές σας ανάγκες, ακόμα και με ξεχωριστές στάσεις στην πόλη της Λαμίας, για να μη μείνει κανένας στον δρόμο.

Και επειδή χωρίς την οικονομική στήριξη της Περιφέρειας - ΟΠΑΣΤΕ - , του Δήμου, των πολύτιμων Χορηγών μας, του ίδιου του Συλλόγου και κυρίως την εθελοντική εργασία των ανθρώπων μας, από το μάζεμα των φύλλων, την δια[1]μόρφωση του χώρου, το ψήσιμο, το σερβίρισμα, την επικοινωνία, το στήσιμο ακόμη και το τραγούδι, δεν θα τα είχαμε καταφέρει.

Όλη αυτή η προσφορά και η στήριξη μας οδήγησε στην απόφαση να έχουμε Ελεύθερη Είσοδο για όλους σας! Σκοπός μας δεν ήταν το κέρδος, αλλά η δική σας απόλαυση, διότι μέσα από τα δικά σας χαμόγελα και χειροκροτήματα, ήρθε η δική μας δικαίωση. Ακόμη λοιπόν αναρωτιέσαι τι μπορεί να ήταν αυτό το φεστιβάλ;

Ψάξε μας στα social, γνώρισέ μας από κοντά, γίνε μέλος της ομάδας μας και ζήσε την εμπειρία από μέσα, γίνε ένας από εμάς, ένα με τον τόπο μας! Δεν θα σου αποκαλύψω ακόμη την ταυτότητά μου, ούτε την ομάδα μας! Σε περιμένω να γνωριστούμε από κοντά. Και αν λυπάσαι που δεν ήσουν στο 1ο μας Φεστιβάλ, μην σκας, ΕΡΧΕΤΑΙ ΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ. Πίστεψε και εσύ το όνειρο, στρέψε το βλέμμα σου στο αγριοκάτσικο κι αυτό θα σε βγάλει στο ξέφωτο που οδηγεί στα Πλατανόδεντρα!!

Ελένη Π. Καρφή



Πηγή URL:http://divrilamias.gr/content/vol-1?qt-qt_popular=0

Σύνδεσμοι

[1] http://divrilamias.gr/sites/default/files/field/image/basic/i_omada_toy_divris_fest_vol.1.jpeg